

Ny bok om Christopher Polhem

”Polhems alfabet och uppfinningar beundras med rätta. Hans innovativa förmåga och tekniska skicklighet finns det många som skulle vilja uppliva i dagens generation. Det satsas pengar på att digitalisera, levandegöra och inspirera. Detta är jättebra. Men det är också viktigt att se människan Polhem. Att förstå att storheten var ännu större i den tid han levde. Att det lönar sig att sträva. Att slåss för sina idéer. Styrkan hos en som verkligen vill!” (Ann-Sofie Jeppson, författare)

I den nya boken *Polhem, världens snille!* berättar Ann-Sofie Jeppson och Jens Ahlbom om den lille faderlöse pojken som gör en tidig karriär och blir en berömd tekniker långt före sin tid.

På generöst genomillustrerade uppslag med en inspirerande blandning av fiktion och fakta får vi läsa om när han klättrar in i den stora klockan i Uppsala. När han reser genom Europa med en kompis. Hur han jobbar upp en fantastisk industri som pressar tallrikar och mynt. Gör medias första stora reklamkampanj. Slåss med avundsjuka ingenjörer, oförstående präster och nitiska tullverkare och samtidigt har en underbar familj. Egensinnig och utan formell utbildning. Förföljd av eldsvådor.

Boken vänder sig till alla vetgiriga barn och deras föräldrar. Den är en inspirationskälla för dem som har en uppförsbacke i unga år. Polhem hade svårigheter att skriva och rita. Kanske ordblind? Men han såg helheter som ingen annan fattade, och berättelsen om hans liv och gärning är en fantastisk och sann saga.



Illustration: Jens Ahlbom

FÖRFATTARE	Ann-Sofie Jeppson
TITEL	POLHEM, VÄRLDENS SNILLE! UPPFINNAREN SOM VAR FÖRE SIN TID
ILLUSTRATÖR	Jens Ahlbom
FORMAT, BAND	210 x 260 mm, inb, färgill
OMFÅNG	80 sidor
CA-PRIS	200 kr
ISBN	978-91-502-2272-2
UTGIVNING	maj 2018

För mera information kontakta Berghs Förlag, info@berghsforlag.se